

Opgericht 4 mei 1977
te Weesp

Watersport Vereniging Weesp

Nieuwsbrief

Van de voorzitter.

De zomer ligt weer achter ons.

De meeste van de leden zullen hebben genoten.

Het winterklaar maken van de schepen is weer begonnen en mogelijk het denken aan het nieuwe seizoen.

Helaas is het zo, dat we weer afscheid hebben moeten nemen van een markant lid, Jozef Klein.

Op de haven altijd in voor een grap.

Hij was een verwoed klaverjasser en ook dat met de nodige grappen.

Een verlies voor de vereniging, maar uiteraard zeker voor Gerda en de familie, die we veel sterkte wensen bij de verwerking van het verdriet.

In het afgelopen jaar zijn er weer de nodige zaken uitgevoerd in en bij de haven, waar onder natuurlijk de ontvangst van passanten, die een plaats in de haven wensen.

U leest daarover meer in het verslag van de Haven commissaris.

Dat brengt me gelijk op het onderwerp, dat de Havencommissaris zijn werkzaamheden naar de toekomst, niet meer kan uitvoeren, zoals hij dat op dit moment doet.

Naast assistentie bij de ontvangst van passanten word hij nu en dan ook bij technische zaken geassisteerd.

Maar dat zijn op zich geen zekerheden, daar de assistentie ook op vaarvakantie gaat.

De Haven commissaris heeft dan ook aangegeven af te treden en zich niet herkiesbaar te stellen.

De vraag is er dan ook.. Welke leden zijn er bereid de taken van de Havencommissaris over te nemen en stellen zich verkiesbaar?

Een ander onderwerp is het vertrek van de huidige Penningmeester.

Ook hier geldt..is er een lid die het Penningmeesterschap kan overnemen en daar voor beschikbaar is?

U leest hier meer over in de bijgaande bespiegeling van de heren Folkert Stropsma en Ger Smeink.

Tevens zal het zeker onderwerp worden op de aanstaande Algemene Leden Vergadering van de Watersport Vereniging Weesp.

Dat er iets dient te gebeuren staat vast, ter vervanging van de huidige bestuurders.

Werkzaamheden, door hen uitgevoerd, zouden we mogelijk anders, gedeeltelijk door externen moeten laten uitvoeren, echter dat kan bij een vereniging, als de onze, niet de bedoeling zijn,naast het feit dat dit geld gaat kosten.

Het is een betaalbare vereniging, omdat de leden zich jarenlang hebben in gespannen, de diverse werkzaamheden, binnen de vereniging uit te voeren.

Ik vertrouw erop dat dit zo kan blijven, dus kandidaten meld U aan.

Helaas heb ik nog een minder plezierige mededeling.

Deze Voorzitter treed af, na 3 jaar voorzitterschap en stelt zich niet herkiesbaar.

Dus ook hier het dringende verzoek, dat kandidaten zich voor deze functie beschikbaar stellen.

Wat mij rest, is u succes te wensen bij het onderhoud aan de boot en tot ziens op de zaterdag, dan wel bij de a.s Algemene Ledenvergadering 25 November.

Met vriendelijke groet.

Ruud van Zijtveld.

Van de Penningmeester

Beste Leden,

Twee jaar geleden hebben we met elkaar afgesproken, op de ALV van 26 november 2008, dat ik nog een termijn van drie jaar zou vervullen als Penningmeester van de Vereniging. Even daarvoor had ik mijn lidmaatschap opgezegd, omdat een andere haven gezien mijn wensen en omstandigheden gunstiger was.

Dat was een probleem binnen het Bestuur. Op stel en sprong voorzien in een vervangende Penningmeester was geen haalbare zaak en daarom werd na enige Bestuursvergaderingen een oplossing gevonden in een lidmaatschap zonder ligplaats, en zonder afdracht van contributie. Ik zou dan nog wel maximaal drie jaar in functie blijven en in de tussentijd zou zich een lid kandidaat stellen. Voor mij geen probleem daar ik de Vereniging op dat moment niet voor een voldongen feit wilde stellen.

De ALV ging hier na enige strubbelingen van sommige leden mee akkoord. Schijnbaar met de gedachte, we zien het wel over drie jaar, maar dat is mijn visie en zal ongetwijfeld niet door iedereen gedeeld worden. Vorig jaar werd door de Voorzitter, Ruud van Zijtveld, nogmaals een dringend verzoek gedaan aan de Leden om een kandidaat voor deze functie. Aan dit verzoek is geen gevolg gegeven.

Voor diegenen die trouw de ALV bezoeken, gemiddeld ongeveer 25 leden, is dit geen nieuws. Zij kennen dit verhaal. Aan de overige 100 leden wil ik mijn achtergrond duidelijker schetsen. In 1997 heb ik deze functie overgenomen van de toenmalige tijdelijke waarnemer van wijlen Gerard Verrijzer, Kees van der Gref. Martin Breurken, die op dat moment Voorzitter was, benaderde mij met de opmerking dat het Penningmeesterschap iets voor mij zou zijn. Wat moet ik dan doen, Martin, was mijn vraag. Nou ja, optellen en aftrekken, was zijn antwoord. Er werd toen nog uitgegaan van een handgeschreven Grootboek. Dat leek mij niet moeilijk, alhoewel ik niets van boekhouden afwist. Aldus werd de zaak beklonken. De ALV stemde er mee in. In de loop der tijd is dat boekhouden veranderd in werken met een boekhoudprogramma, tekstverwerker, spreadsheet. Voor mij ooit een uitdaging om die dingen te leren. Voor de huidige generatie geen enkel probleem, het is hen met de paplepel ingegeven. U maakt mij niet wijs dat er onder de leden niet iemand is die deze vaardigheden beheerst, beter dan ik, en daarom de bereidheid voelt de fakkel over te nemen. Meld je aan, voor je eigen belang en voor het belang van de Vereniging. De tijd gaat snel, er zou mij nu nog een jaar in deze functie resteren. Ik bedank echter nu voor het Bestuurslidmaatschap. Het is tijd dat ik mijn vrijwillige inzet voor de

vereniging beëindig. Dat is de reden waarom ik en de overigen van het Bestuur, aan de Leden dringend willen verzoeken een vervanger te benoemen om mijn functie per direct over te nemen. Er rest dan nog een periode van enkele weken tot de ALV om de administratie over te dragen en om eventueel over de finesses van het besturen van een vereniging geïnformeerd te worden. Mocht er voor de ALV geen sprake zijn van een kandidaatstelling dan is het Bestuur zich uitermate bewust van de positie waarin de Vereniging zich bevindt. Hopelijk zijn de Leden dat ook. Er zal dan vergaderd worden over de wenselijkheid van te nemen maatregelen. Welke maatregelen? Te denken valt aan het inhuren van een Administratiekantoor. Een Accountant voor het Financiële Jaarverslag. Die maatregelen gaan niet zonder financiële consequenties. Blijft echter het feit dat het Verenigingsrecht aan een Vereniging de eis stelt dat het Bestuur minimaal een driemanschap vormt. Voorzitter, Secretaris, Penningmeester. Gezien deze omstandigheden heb ik absoluut de overtuiging dat zich een van de Leden kandidaat zal stellen.

Van jullie Secretaris.

Alweer 'n jaar Secretaris van de Watersport Vereniging Weesp sinds mijn aftreden in 2004.

En toch is er, in deze eigenlijk korte periode, veel verandert. Neem bij voorbeeld de mutaties in het leden bestand. Er is een groot verloop geweest van ontvallen- en nieuwe leden, wijzigingen in het Bestuur en leden die de Vereniging om welke reden dan ook hebben verlaten.

Het Bestuur heeft er in de afgelopen jaren weer alles aan gedaan om Onze Verenigingshaven aantrekkelijk te maken en te houden voor de leden. Maar toch bekruipt mij het gevoel dat er maar een heel klein deel van de leden zich hierbij betrokken voelt en de rest uit is op een voordelige ligplaats voor hun boot.

Ook dit jaar staan er weer functies in het Bestuur vacant. Wie voelt zich geroepen om een beetje vrije tijd in Onze Vereniging te stoppen. Een **jonge** frisse wind kan geen kwaad, het lijkt erop dat Onze Vereniging alleen moet draaien op ouwe rotten en **enkel vrijwilligers**.

Tevens is er een nieuwe en verfrissende Website opgezet. Sinds het bestaan hiervan (medio februari 2010) hebben zich slechts 18 leden aangemeld voor een account. Een account op Onze/Julie website geeft ieder lid toegang tot de Verenigingsgebonden pagina's welke informatie geven over de geldende Statuten en Reglementen, Nieuwsbrieven, Werkplicht, Activiteiten en meerdere leuke en relevante zaken. Met andere woorden VRAAG EEN ACCOUNT AAN op www.watersportverenigingweesp.nl (o.v.v. naam, e-mailadres, geboortedatum en boxnummer). Tevens kunnen wij u dan per mail informeren over de nieuwe te downloaden nieuwsbrieven, hetgeen weer kostenbesparing met zich meebrengt en wij als Vereniging aan het MVO (Milieu Verantwoord Ondernemen) traject kunnen deelnemen.

Deze laatste zin zal een kaasje zijn voor Onze Havencommissaris Ger Smeink, gezien de diversiteit aan afval welke hij steeds in de containers ziet verdwijnen.

Vetrouwende op een vruchtbare en constructieve Ledenvergadering.

Jullie Secretaris

Tom Attevelt

Van de Havencomm.

November 2010

Er is al weer een jaar voorbij. Wat gaat de tijd toch snel. Vooral na zo'n mooie zomer. Er zijn weer heel wat dingen gebeurd bij ons op de haven. Er zijn weer verbeteringen aan gebracht, denk aan het nieuwe hek en zo zijn er nog veel meer kleine dingen die een ieder niet op valt maar die wel gedaan zijn t.b.v onze haven.

We zijn nu op het riool aan gesloten. Wat toch, naar ik hoop een verbetering is.

Er is nu ook een afdakje aan het haven kantoor gemaakt, dit is bedoeld voor het beschermen van de meterkast en andere dingen ,zoals stoelen en bankjes van de haven. En niet als opslag voor dekzeilen en andere spullen van leden die een dagje gaan varen. En dit als opslagruimte voor hun zien. De trapjes en opstapje zijn verwijderd van de vingerpielen. Alleen als u daar een geponde rede voor heeft(denk aan moeilijk ter been) kunt u dat aan vragen bij het bestuur. **Vaste lijnen** als u op vakantie gaat, dient u mee te nemen en niet om de kikkers van de steigers als een kluwen wol te draaien. Zo dat passanten hun lijn niet vast kunnen maken. U zou dit in een andere haven ook niet prettig vinden.

Langer dan drie dagen weg.

Dit dient u te melden, vooral met de vakantie. En niet die datum gaan we weg en datum terug komst ????????. Daar hebben we niets aan. Of ik bel wel van te voren als ik terug kom, en dan nooit bellen, we zien wel of mijn plaats leeg is. En als de plek dan bezet is krijg je ook nog een

grote bek. Ik ga hier niet verder over uitwijden dat heeft geloof ik bij onze leden toch geen zin. Ik bedoel daar niet de leden mee die het wel netjes doen, en dat zijn er toch wel veel. Maar iedereen moet het doen. En geen excuus, ik had geen tel nummer. Die staat zelfs in de **almanak**, die je toch aan boord moet hebben, of heb ik het verkeerd.

Parkeren.

Weer een punt.

Steeds moeten we merken dat de auto,s ver op de weg staan. Zo dat er amper langs gereden kan worden. De bewoners worden het zat . En terecht. Of strak langs het hek, of helemaal langs de bomen rand en geen wielen op de weg. Laatst een **ambulance**, kon er niet door, straks is het helemaal afgelopen met parkeren.

Sail 2010

Sail een keer in de 5 jaar, leuk een groot gebeuren, Ik hoop dat vele van ons er van genoten hebben, en zonder schade het hebben beleefd

Maar weer een opmerking naar de leden. Ondanks alle inspanning van het bestuur wat te doen met de Sail. Doormiddel van teksten op het hek, op het clubhuis, deur toiletten, haven kantoor. Zijn er toch leden die ik zeg het maar er schijt aan hebben. We hadden gevraagd, als uw familie of vrienden, krijgt die leuk met u naar sail gaan. Laat ze dan hun auto,s parkeren op het industrieterrein aan de over kant. Maar nee hoor zet maar neer bij de haven, en op de draaicirkel. Het is toch van de gekke waar doen we het voor. Ja voor u en voor de bewoners, u moest u schamen.

Vuilnis.

Dozen plat trappen wat is dat, **blikjes plattrappen** ,nooit van gehoord. Maar ik

denk wel bij u thuis, anders komt u ruimte te kort. En dan heeft u een probleem . maar op de haven geeft het niet daar kan alles accu,s olie vloerbedekking etc.

De kosten lopen op, maar die kosten komen bij uw liggeld,houd daar wel rekening mee.

Fietsen

Deze dienen na 1 oktober weer weg gehaald te worden. En mogen vanaf 1 april weer geplaatst worden. Denk hier aan anders kan het zijn dat u fiets er van het voorjaar niet meer staat.

Veranderingen in de afgelopen 11 jaar.

Er is veel veranderd. En naar ik meen ten goede.

Toen ik het roer, overnam van Bruin Huisteede de havenmeester voor mij, ging alles nog in een schriftje. Het haven katoortje was nog in het clubhuis Wat nu de keuken is. Onder zijn leiding kwam er het haven kantoor zo als het nu is.

En ik kon er meteen gebruik van maken. Een aanwinst voor de haven. En ruimte in het clubhuis er bij.

De tijd staat niet stil. We moeten verder de wensen van de leden worden meer en meer.

Stroom. Een punt. Iedereen kon maar stroom pakken dat wil zeggen 56 stroompunten op de hele haven voor 125 boten. Ja vechten wie is het eerst. En het kost niets . Zit toch bij het liggeld in. Maar van 29000 kWh gingen we naar 49000 kWh. en dat moet betaald worden toch? De meter tolde maar in de winter.En niemand had iets aan op zijn boot tot dat ik alle stekkers er uit trok en de meter bijna stil stond. Dus elektra kachels aan op de boten, de leden logen dus in hun eigen zak

Plan Nieuwe aansluitingen.

Wat doen we ,dit kan zo niet door gaan. In de winter sloeg de hoofd zekering om je

oren, stond op het kook punt vooral op zaterdag. Iedereen ging naar zijn boot om ja de kachels aan te zetten en dan lekker een bakkie doen in het clubhuis, wand, dan is het lekker warm op de boot voor ik wat ga doen. Nuon er bij, extra kosten . Zelf ik mag het niet zeggen, zegel verbroken en zelf maar een nieuwe hoofd zekering er in gezet. En dat bijna iedere zaterdag.

Seijsener

Het bestuur heeft nagedacht ja het bestuur niet de leden. Zo als het nu is gaat het goed.De verbruiker betaald. We hebben het kunnen doen dank zij onze penningmeester die goed met uw geld om gaat.

Stroompaal vaste aansluitingen.

Voor die mensen die een vaste aansluiting hebben.

Wij begrijpen dat er mensen zijn die,als zij niet op hun boot aanwezig zijn ook de stroom er af willen hebben. Dat moet u dan gewoon doen door de stekker op uw boot er uit te halen. En niet de schakelaar in de paal om zetten . Dit kan tot verwarring lijden bij de haven meester. Het is niet de bedoeling dat die als schakelaar word gebruikt. Het is net of er dan een groep uitligt. Dus nooit meer doen graag.

Clubgebouw.

Het club gebouw was aan vernieuwing toe. Kozijnen waren verrot, de vloer rot en het tochten als een gek door het enkele glas. Wat extra kosten door het stoken met zich mee bracht. Met enkele leden een paar maanden bezig geweest iedere dag weer 8 uur beginnen om 4 uur stoppen. Maar het resultaat mag er zijn, Ook maar meteen de toiletten en een nieuwe douche gemaakt. Buiten Kant voor zien van kunststof ,een mooi geheel. Dit alles te danken aan Harry

en Wenda. Wat die mensen er een tijd in steken is niet te bevatten. Niet alleen de verbouwing . maar ook alle feesten, zo als klaverjassen, met Pasen en de kerst. Bingo, Karaoke en noem maar op. Harry en Wenda bedankt voor jullie inzet

Techniek.

De tijd staat gelukkig niet stil. Er veranderd veel de tijd van een potlood en papier is voorbij.

Alles gaat tegenwoordig via de PC en er word veel ge mailt.

Sleutels die toegang geven tot de haven via de computer.

Logboek water iedere week

bijhouden, meterstanden elektra opnemen, en ook storingen hier in verhelpen dat is nu de tijd waar we in leven en het gaat goed. Maar meer werk, veel werk we doen het voor u onze leden, dus denk daar eens aan.

Hulp.

Alleen is ook maar alleen. Al jaren lang helpt de Fam. De Boer mij. Door de Passanten op te vangen als zij met hun boot komen in onze haven. Mijn dank hier voor. Ook de Fam. Vree zet zich in, niet alleen in het clubhuis. Maar ook help Benno veel mee op de haven met allerlei hand en span diensten. Mensen bedankt. Deze mensen gaan ,en terecht in begin van het seizoen met hun boot er op uit en komen dan laat in het seizoen weer terug. De maanden daar tussen loop ik dus alleen. Toen ik het over nam van de vorige havencomm. was mijn vraag wat houd het allemaal in. Ik kreeg een briefje met de tekst. In de zomermaanden aan wezig zijn tussen 18,00 uur en 19,00 uur voor het opvangen van eventuele passanten. En het vervangen van een lamp of slot wat niet meer werkt punt.

Nu dat is nu wel anders geworden.

Het is meer een dag taak. S, morgens bellen de passanten al op ,ik heb geen stroom wat nu. Oke ik kom er aan. S,avonds komen er nog passanten binnen ,de bruggen draaien tot 20,00 uur oke blijf ik maar half 9 geen passant ,dus naar huis. Dacht het niet de tel gaat ik lig op de passanten plek en wil graag overnachten. Ik maar weer terug. Of ik ben op weg naar u haven en wil overnachten. Ik vanuit bussum naar de haven, daar aan gekomen geen passant. Nee ze hebben een plek gevonden in smalweesp terug bellen ho maar.

Zo kan ik nog wel verder gaan, het is geen 1998 meer de tijd is veranderd.

En als de tijd veranderd veranderen er meer dingen.

Ik vind het nog steeds leuk werk en doe het graag.

Maar het is in al die jaren een dag taak geworden en wel 7 dagen per week.

Dit gaat op deze manier niet verder.

Er zal een andere oplossing moeten komen voor onze haven.

Zonder passanten gaat ook niet, je moet voor passanten open kunnen staan.

Haven meester van 18,00 uur tot 19,00 uur, gaat in deze tijd ook niet meer.

Me inzetten voor de haven, doe ik graag.

Maar niet meer op deze manier, en met het aantal uren dat dit met zich meebrengt.

Met de a.s. ALV Stel ik me dan ook niet meer op deze manier herkiesbaar.

Tot Slot

Er is ons helaas weer iemand ontvallen.

Jozef Klein. Een man, die bij velen van ons in gedachten zal blijven.

Een ruwe bolster dat was hij zeker, hij zij wat hij dacht en dat kwam wel eens hard aan. Maar hij had gelijk. Een echte

Amsterdammer. Verhalen kon hij vertellen als de beste. Tot de koningin aan

toe. Makkelijk heeft hij het niet gehad in zijn leven, maar ging in ieder geval voor de buiten wereld vrolijk door. De laatste jaren ging het met zijn gezondheid niet meer zo goed.

Maar op de haven bleef hij komen tot 14 dagen voor zijn dood zelfs. Zijn boot was hem alles.

De zaterdagen zal ik nooit vergeten als hij kwam om te klaverjassen, en niet alleen dat. Altijd was hij en zijn vrouw aanwezig bij feesten op de haven. Maar helaas hij is niet meer.

Ik wil langs deze weg zijn vrouw, dochter en kleinkinderen veel sterkte wensen.

Vriendelijke groet.

Ger Smeink

Recreatie overzicht .

Te gek voor woorden, maar voordat je er erg in heb, zit je alweer het jaar verslag te doen,
van de recreatie over de periode van 30-09-09 tot en met 1-10-10.

Tijd vliegt om.

Regelmatig houden wij u op de hoogte in onze Nieuwsbrief.

Daarom is dit korte jaarverslag weer even een overzicht voor iedereen.

3 oktober gingen de deuren weer open van Het Megapunt.

Na het onverwachte verlaten binnen onze groep van Harry/Margreet Kruithof , dachten we even ,hoe gaan we dit redden,dat duurde maar even.

Maar na tijd komt raad.

Harry Kruithof werd vervangen door Tom Attevelt .

Anneke /Benno gingen meteen met ons aan de gang.

Vulden de zaterdagen met ons mee op.

De zaterdagen dat we er alleen stonden, hebben we medewerking gevraagd d.m.v een brief aan aantal leden, 22 totaal om ons om toe beurt bij te staan op de zaterdagmiddag.

Dit ging perfect, en stonden er versteld van ,wat het allemaal met zich mee bracht, dan alleen koffie zetten.

Aankomende februari roepen we er weer aantal bijtijds op, via een brief.

De winter maanden is het zo stil ,dat we de periode naar wat later hebben gezet.

KERST KLAVERJAS.

De maand december hadden we kerstklaverjassen.

Streng koude winter, dus aantal ook met de griep geveld.

Evengoed hadden we 6 tafels vol.

Kon de pret niet drukken, de gezelligheid is toch wel aanwezig.

Deze avond werd ook bezocht door twee nieuwe leden, die hun erg goed hebben waar gemaakt, want een van hen ging ook nog met eerste prijs naar huis.

Ondanks het geringe aantal mensen, werd het evengoed een vrij lange gezellige avond.

Nieuwjaars receptie.

Het was net een ansicht kaart , een witte wereld.

Als je richting de haven ging op de dijk bij ons, was het toch wel behoorlijk glad.

Ja, daar strooit de gemeente dus duidelijk niet.

Dus daar aangekomen, hadden we nog een verrassing, geen water, alles bevroren.

Dat was niet echt prettig.

Met hulp- troepen van aantal mannen van de haven was het klusje gauw geklaard.

Ja, dat is zeker prettig dat je ondanks dit, gauw hulp krijgt.

In afwachting op wat er komen zou qua weer, maakten we ons gereed, met de voor bereidingen.

Deze dag was er ook een weer alarm afgegeven.

Dan even goed komen er mensen toch naar Het Megapunt toe ,om elkaar de beste wensen voor het nieuwe jaar 2010 te geven.

Met een glas champagne in de hand werd er geproost op 3 leden ,die 25 jaar bij onze vereniging lid zijn .

Ze ontvingen uit handen van de voorzitter een zilverspeldje en oorkonde.

Daarna gingen de verhalen over en weer. Tegen de klok van zes uur, kwam de soep terrine op tafel.

En bij dit weer, hoort natuurlijk snert met rogge brood en spek.

Dat ging er lekker in .

Het weer werd als maar slechter, stuifsnieuw, harde wind.

Vandaar dat de mensen het niet zo laat maakten, en richting hun huis gingen, om

daar de blijde broek aan te trekken en lekker op de bank gingen uit-buiken.

Elke laatste vrijdag van de maand is er gelegenheid om naar de line-dance groep te kijken.

Jan en Dien hebben gezellige muziek bij hun, en laat een ieder echt zweten.

Aantal mannen zitten dan te kaarten, in de pauze hapje en dergelijke erbij.

En ik zal zeggen, het is dan een gewoon gezellige avond in Het Megapunt.

Wat merendeel om uur of 12 op zijn eind loopt.

Bingo-----6

maart.

Met als ballen team -----Ger Smeink en An Hodde.

Ja, dat was ook weer lachen.

Niet zoveel deelnemers, maar wel de gezellige.

Weer van de party waren Henk en Map v/d Velden aanwezig.

Top!!!

Wel bingo.....geen bingo...en na een aantal keer de mist in te zijn gegaan, toch goede bingo!!

Maar hoe ze dat brachten, met een dosis humor.

De hoofd prijs was een digitale foto camera.

Deze werd mee naar huis genomen door Chris.

Klinkt afgezaagd, maar wederom een gezellige avond gehad.

Daar doen we het voor.

Paasklaverjas-avond 3 april.

Na een flinke winter, boel verkouden en grieperige leden, kregen we toch nog met pijn en moeite 5 tafels bij elkaar.

De avond was erg gezellig, mooie prijzen werden ermee naar huis genomen.

Niemand ging met lege handen naar huis, voor een ieder was er een aardigheidje.

Het megapunt.

Daar ging op 24 april de deuren op slot ,zodat een ieder van zijn boot of sloep kon gaan genieten., zo ook wij.

Veel gestelde vraag ...Hoe kunnen jullie de kantine runnen, jullie boot is toch verkocht??

Ja, dat klopt, maar we hebben nog steeds een gewoon betaalde ligplaats, voor onze sloep(kleinere box)

Daarna gaat hij de winterstalling in, en op deze manier voldoen we gewoon aan de regels.

Datum om te onthouden/op te schrijven.

2 oktober opening
megapunt v/a 11 uur.Elke
Zaterdag.

25 november algemene
leden vergadering.

18 december
kerstklaverjas-avond a 5
euro p.p.v/a 20.00 uur.

Sluiting voor de inschrijving
hiervoor is 4 december.!

25 december en 1 januari
2011 is Het Megapunt
gesloten.

Nieuwjaarsreceptie 8
januari v/a 15.00 uur.

Paasklaverjas-avond 16
april a 5 euro p.p.v/a 20.00
uur

Sluiting inschrijven hiervoor
is 2 april. !

23 april laatste openingsdag
van HET MEGAPUNT voor
de zomer/vaarseizoen.

n.b. voor kerst/paas
klaverjas-avonden min. 24
personen deelname.
Start inschrijven hiervoor is
elke zaterdag in Het
Megapunt.
Of door middel van strookje
wat v/a heden in de
toilet/douche ruimte hangt,

in de rode bus doen en gaat
goed komen.

Triest.

In de maand augustus ontvingen we
bericht, omtrent het overlijden van Jozef
Klein.

Tot half augustus verbleef hij met zijn
vrouw alsnog op de boot in de haven.
De gezondheid van Jozef ging hard
achteruit, waardoor hij genoodzaakt was
zijn boot te verlaten, keek nog even om, dat
zei genoeg.

Het gemis zal, en is enorm groot.
Groot was Jozef met zijn mooie,
ondeugende verhalen, opmerkingen,
eigenlijk een heel gezellig persoon, waar
een ieder vreselijke lol mee had.
Het opperhoofd was hij destijds, met de
verbouwing van Het Megapunt
Trouw kwam hij elke dag even langs,
praatje maken, en kijken of alles naar wens
verliep.

Container regelen, was geen probleem,
deed hij gewoon.....kosten Jozef ???
Hoe haal je dat nou in je hoofd, vrienden
dienst noemde hij dat.

Zeker zullen wij Jozef missen, tijdens de
kaart uurtjes op de zaterdagmiddag.
Oh, oh, wat kon je om deze man lachen,
maar ook de ondeugd straalde er dan
vanaf.

Op gegeven moment hield het op.
Hij heeft nu toch echt de strijd tegen zijn
gezondheid verloren.
Namens de Watersport Vereniging Weesp
is op de besloten bijeenkomst, een laatste
groet uitgebracht.

Wij wensen de familie veel sterkte toe in
deze moeilijke tijd.

Feestavond 25 september.....

Tot slot een terug blik op de jaarlijkse feestavond.

Kan u vertellen, die was goed geslaagd.

Het weer zat toch enigszins wel mee, koud, maar toch, geen klagen.

Voor het eten was HO-LONG uitgenodigd.

Was het niet zo,zo als negen van de tien keer, chaos op de weg, dus hij stond vast in de ..FILE.

Ja, dat is overmacht, daar kan niemand wat aan doen, dus hij kwam later aan als gepland.

Dat werd wel even met wat andere dingen opgevuld.

Maar toen de tafels eenmaal gedekt waren, leek de rij wel , zoals je die wel eens kan treffen bij de Macdonald.(als je daar wel eens komt)

Dat was wel het teken dat de mensen er zin in hadden.

Veel mensen gingen in de opgezette tenten zitten, daar maakten de kachels overuren, wat een hitte kwam daaraf, pffffff.

Na het eten heerlijk ijsje erbij, toen kon hij wel weer.

Dit keer trad de band DE MERWECASTERS op.

Heerlijke en gezellige muziek uit de jaren 60/70.

Iedereen ging daarop los, vele voetjes gingen dan ook van de vloer.

Aantal mensen hadden hun uitgedost, met kleding uit de jaren 60/70.

Elvis liep er rond, charleston kleding, hippie met hanenkam, veel broeken met wijde pijpen, dame eerst Baas in Eigen Buik, verderop de avond andere outfit aan, hotpant e.d,

Mannen met Chabot overhemden, man in zwart leer met lange pruik op, dat je dacht....Armand ook hier?

Sjalen als de hippies om het hoofd gebonden, gewoon teveel om op te noemen.

Veel glitter, eigenlijk kon alles.

Als we de foto,s terug kijken lachen we ons suf.

Om twaalf uur werd even de microfoon gevraagd, zodat Joop Voogt zijn verjaardag af kondigde en Benno zijn verjaardag kon vieren.

Met ze alle even zingen, en daar werd ook wat op gedronken.

Nogmaals, we kijken met ze allen terug op een gezellige en goed verlopen avond en die werd afgesloten om 1 uur door de muziek, en langzamerhand sloop een ieder naar zijn boot, en de deuren gingen om 2.30 op slot.

Na een paar uurtje geslapen te hebben stonden om 11 uur zondag morgen paar vrijwilligers klaar om de tenten weer af te breken, Diana heeft binnen verder geholpen, zodat we weer spic en span waren om 1 uur.

Alsof er niets was gebeurd.

Dank aan deze mensen, en zo gingen we richting huis, om daar in onze blijde broeken te zitten uitzakken.

Zo, dit was het weer, tot horens of tot ziens op de zaterdag middag in Het Megapunt dat v/a nu weer open is, en in de middag ook kaartje gelegd kan worden...meestal v/a uur of 3.

Groetjes van ons allen.

In gezonden stukje

O! O! O! Wat was het gezellig

O wat was het een gezellig Sluitingsfeest. Harry had van zijn eigen een mooie grote tent op gezet. Dus ruimte genoeg voor de mensen om te zitten.

Het eten was fantastisch, en we kregen nog ijs met slagroom en koffie toe
Het was weer perfect zoals het georganiseerd was. Het team verdient dan ook een grote pluim.
Mensen die er niet waren weten niet wat ze hebben gemist.
Dus wil ik zeggen als er weer feest is of andere dingen geef u op
U zult er geen spijt van krijgen.
Heel hartelijk dank voor de gezellige avond.

Groetjes Peter en Wil van der Kamp

www.watersportverenigingweesp.nl



Zoals menig een vernomen zal hebben zijn wij bezig om onze website in een nieuw jasje te steken.

Voor onze leden is er een mogelijkheid om in te loggen waarna de volgende pagina's te beschikking komen:

- Activiteiten
- Nieuwsbrieven en mededelingen
- Statuten en reglementen
- Mijn profiel

Een inlog kan aangevraagd worden door via het Contactformulier met een opgave van te doen van:

- Naam
- E-mailadres
- Geboortedatum
- Boxnummer



Mocht iemand nog leuke of interessante suggesties hebben dan kan er altijd overwogen worden of de mogelijkheid er is deze in onze website te verwerken. Wij hopen dat jullie veel informatie van de site kunnen afhalen welke zo optimaal mogelijk geüpdate zal blijven.

Met vriendelijke groet,

Tom Attevelt
Secretaris

Line-dance gaat weer van start



v/a 29 oktober '10.

Elke laatste vrijdag van de maand in het Megapunt.

Opgeven kunt u vanaf nu telefonisch. 06-50583578 of 036-5361899.(Nelleke Spier).

Voor de niet dansers is er gelegenheid om potje te klaverjassen.

Vrijdag 29 oktober v/a 20.00uur.

Vrijdag 26-november v/a 20.00 uur.

Vrijdag 28-januari v/a 20.00uur.

Vrijdag 25-februari v/a 20.00uur.

Vrijdag 25- maart v/a 20.00uur.

Vrijdag 22-april v/a 20.00uur.

Kom gewoon even kijken, en proef de gezelligheid, wat deze avond met zich

meebrengt.  tot dan.....