



Opggericht 4 mei 1977

te Weesp

Nieuwsbrief

Watersport Vereniging Weesp

Van jullie Secretaris,

Voordat ik van wal steek (voor diegene die ik niet op de Nieuwjaarsreceptie de hand heb kunnen schudden) eerst allen De Aller Beste Wensen, Gezond, Gelukkig en een Voorspoedig (vaar- en clubgevoel) 2011 gewenst.

Alvorens mij op het openwater te begeven wil ik na een toch wel enigszins turbulente ALV, waarin helaas géén vervanging kon worden gevonden voor de scheidende Voorzitter en Havencommissaris Infra, de volgende POSITIEVE leden onder jullie aandacht brengen:

- Hans Hulsmans
 - Heeft zich kandidaat gesteld als Voorzitter, u allen heeft hiervan een schrijven ontvangen, helaas heeft NIEMAND hierop zowel positief als negatief gereageerd.
 - Hij het voor elkaar heeft gekregen om binnen één maand het volgende heeft te bewerkstelligen:
 - Leden die technische ondersteuning gaan geven aan de Havencommissaris Infra t.w.:
 - Joop de Graaf
 - Hans Boerenbach
 - Douwe de Jong
 - Danny Mulder (zoon van een lid) gaat de Havencommissaris Infra ondersteunen als Havencommissaris Admin.
 - Gerrit Kroon (nog maar een blauwe maandag lid) gaat met ondersteuning van voornoemde leden en met now how van Ger Smeink de scepter zwaaien als Havencommissaris Infra (Ger hartstikke bedankt voor de rugdekking die Gerrit gaat geven).
 - Evelien Mulder-Rook (echtgenote van een lid) gaat de Redactie op haar nemen.
 - Thea Attevelt springt aan boord als reservelid van de kascontrolecommissie (Hans Hulsmans was dit, maar kan statutair niet).

De meeste van hen zijn nog ketelbinkjes, maar durven de sprong naar het verenigingsleven toch te wagen en willen sommigen ze zich eerst een jaartje oriënteren.

Er staat voor het Bestuur en de enthousiaste vrijwilligers weer heel veel te doen in 2011. Genoeg veren uitgedeeld, but live's goes on, dus ook voor "Watersport Vereniging Weesp". Het Bestuur, is met de vrijwilligers, sinds jaren weer helemaal op pijl en vertrouwd op een succesvol vereniging- en vaarseizoen.

Als laatste voor een ieder, ligt er iets op je maag, laat het niet rotten of als praatje over de steigers gaan, kom ermee. Zo kunnen wij proberen dat een sneeuwbal geen lawine wordt. Heb je ideeën vertel het aan het Bestuur en niet via-via, wij zijn gewoon mensen en aanspreekbaar.

Allen een héél positief Vereniging en Vaarseizoen gewenst.

Tom Attevelt

Nieuwsbrief Januari 2011

1

WVW Telefoon 0294-417366

E-mail: info@watersportverenigingweesp.nl

Van de a.i. Voorzitter,

Voor diegene die mij niet kennen stel ik mij even voor:

Mijn naam is Hans Hulsman, Weesper en watersporter in hart en nieren, mijn watersport gebeuren begon bij net na mijn geboorte, ben bijna 20 jaar lid geweest van Watersport Vereniging de Vecht en daarna op naar de Watersportvereniging de Zeemeermin, hier na 23 jaar afscheid genomen dit i.v.m. een groter schip heb hier een leuke tijd gehad.

Inmiddels ben ik alweer 20 jaar lid van onze vereniging, dus dit is zo een beetje mijn c.v. en met de rest hiermee zal ik u verder niet vermoeien.

Tijdens de afgelopen ALV 25 november 2010 gaven een aantal bestuursleden te kennen er mee te gaan stoppen (waar een groot aantal leden waarschijnlijk geen weet van hadden) en kwamen en werden wij in een bepaalde positie gemanoeuvreerd.

Want een vereniging zonder bestuur is geen vereniging meer. Dit had als gevolg kunnen hebben dat wij in het uiterste geval de boel schoon hadden moeten opleveren bij de gemeente Weesp. Met andere woorden onze watersport vereniging zou niet langer meer hebben kunnen bestaan of te wel zou de haven opgeheven worden.

Na toch wel enig (spoed) overleg met diverse positieve leden (die het ook aan hun hart ging) te hebben overlegd, heb ik besloten om deze toch niet gemakkelijke taak als a.i. voorzitter voor de volle 100% positief op mij te nemen. In de loop van dit jaar zal ik dan ook een besluit nemen of ik met deze leuke taak wil en zal doorgaan .

Het is dan ook gelukt, mede namens de resterende bestuursleden een 5 koppig bestuur neer te zetten en gelukkig in zeer positieve zin. We hebben er allemaal zin in om van de vereniging weer een vereniging te maken, ik bedoel hiermee, wij hebben allemaal een lig plek voor onze boot en hopen dit te kunnen verruimen naar "wij zijn ook een lid van een vereniging".

Daarnaast hebben wij een groot aantal positieve leden onder wie een redelijk aantal jongere leden (vergrijzing) bereid gevonden om ons met raad en daad te helpen, "dit maakt het allemaal alléén maar leuker en gezelliger". Wij gaan er dan ook allemaal voor (positief), hier is het ons dan ook allemaal om te doen! Ook hebben wij een havencommissaris administratief en een dame voor de redactie gevonden, hier zijn wij erg blij mee.

Bij deze willen wij Ger Smeink ons voormalig havencommissaris bedanken voor alle jaren waarvoor hij zich volledig heeft ingezet en dit naar alle tevredenheid van de leden en bestuursleden. Wat deze man in de afgelopen 12 jaar heeft gepresteerd is geweldig geweest, de hulp en ruggensteun die Ger nog wil geven tot april a.s. aan de nieuwe havencommissaris Gerrit Kroon is meer dan welkom! Hartelijk dank daarvoor, hopelijk gaat Ger nu een beetje van zijn vrije tijd genieten.

Er zal nog wel wat water door de Vecht moeten stromen voor wij het schip weer vlot en los getrokken hebben. Maar dat gaat zeer zeker lukken met alle leden, daar zijn wij de leden die de kar willen gaan trekken zeer zeker van overtuigd. Hopende dat er aan het einde van dit jaar een aantal leden in de rij staan om een bestuurstaak over te nemen, aangezien het er erg gezellig en leuk aan toe gaat. Ik wens jullie bij deze dan ook een prachtig positief watersportief en een hele mooie zomer toe.

Tot ziens op de vereniging

Groet Hans.

Recreatie.

Afgelopen 25 november was de algemene leden vergadering.

Het was een roerige avond, mede omtrent het aftreden van aantal van onze bestuursleden, er leek geen oplossing te gaan komen ,op deze avond.

Maar alsnog zijn er nog een aantal reacties op gekomen, na een paar dagen van bezinning bij de mensen.

Al vrij snel ging de telefoon bij het overige bestuur en er werden al gauw wat afspraakjes gemaakt, dit met de aangemelde leden, zodat een ieder nog iets meer uitleg erover kreeg, van het reilen en zeilen bij de W.V.W Vereniging.

Tenslotte maken vele handen, licht werk.

Ook de brief die u in december 2010 heb gekregen over het i.a. voorzitterschap van Hans Hulsman. Daar is een ieder happy mee, want er zijn geen tegenberichten op gekomen, dus geen bericht...goed bericht.

Hulp bij het uit brengen van de nieuwsbrief, werd ons aangeboden door Evelien Mulder, zij zal de redactie op zich gaan nemen en gaat ons dus een boel werk uit handen nemen. Waarvoor wij onze dank uitspreken, we zijn daar blij mee.

Ook haar zoon Danny zal zijn steun (steentje) bij gaan dragen en veel achter de pc plaatsnemen. Dit zijn allemaal onderdelen van de jachthaven waar niemand bij stil staat, maar wel veel tijd kost. Dus toppie voor degene die zich voor deze werkzaamheden hebben aangemeld.

Kerst klaverjassen.

Zolang we deze avond organiseren, bijna 12 jaar, is dit de eerste keer dat deze werd afgelast. Niet vanwege het weer (had gekund dit keer) maar wegens te weinig animo hiervoor.

Slechts een aantal trouwe kaarters stonden al vroeg op de lijst vermeld in afwachting voor 18 december 2010, maar daar bleef het bij , te weinig mensen, veel leden, maar geen animo.

Ja, dan houd het voor ons ook op, wij vonden dit al spijtig genoeg!

Dus afbellen.

Wij hopen dat het bij die ene keer gaat blijven, zodat we met de Pasen er weer anders voor staan.

Nieuwjaarsreceptie

In vergelijking met tot vorig jaar met het weer betreft, maar dit keer was er geen weer alarm afgegeven, maar wel inmiddels met genoeg sneeuw achter de rug.



Hebben veel leden toch besloten om naar de nieuwjaarsreceptie te gaan.

Genoeg mensen kwamen om elkaar de hand te schudden. Bij binnenkomst stond Hans Hulsman bij de tafel met de glaasjes champagne ook in z'n hand om iedereen te verwelkomen en daar werd gretig gebruik van gemaakt.

Tijdens deze gezellige nieuwjaarsreceptie werd er veel gepraat en onder genot van een hapje en een borreltje nam Hans op een gegeven moment de microfoon en werden de nieuwe hulptroepen voorgesteld. Voor diegene die er niet geweest zijn is het een beetje jammer, omdat zij nu dus niet weten met wie zij te maken gaan krijgen.

Maar als u regelmatig op de haven uw gezicht laat zien, zal dit zeker gauw gaan wennen.

De buikjes begonnen te knorren en de goed gevulde snert met roggebrood/spek werd neergezet, plus de overheerlijke salades gemaakt door Hans en An Hodde. De overheerlijke maaltijd ging gewoon op.....alles, en er was zat, geloof me.

Enig om te zien...Henk en Map v/d Velden waren ook weer aanwezig, happie erbij..wijntje erbij...ik teken ervoor op deze leeftijd.

Tegen de klok van 22.00 uur gingen de deuren dicht, en denk, weet wel zeker dat de meeste al zaten te uitbuiken thuis.



We kijken terug op heel gezellige avond.

Strookje voor opgave

Bingo - Paasklaverjassen.

-----knip uit-----

Naam.....

Aantal personen.....

X Ik geef me op voor Bingo-avond (minimaal 24 deelnemers)

Sluitingsdatum voor de bingo avond is 5 maart.

B I N G O				
12	18	41	47	61
7	26	39	54	70
4	27	FREE 4785 SPACE	49	63
5	23	35	58	73
3	30	32	52	75

X Ik geef me op voor Paas- klaverjassen. (minimaal 24 deelnemers)

Sluitingsdatum voor de Paasklaverjas avond 10 april.



Even het kruisje omcirkelen waarvoor u zich opgeeft.

Stop het in rode brievenbus aan havenkantoor.

En alles komt goed.

**Tevens kunt u zich voor de beide avonden al opgeven via de strook,
of op de zaterdag in het Megapunt vanaf 11.00 uur.**

Datums om te onthouden en op in te schrijven!

19 maart 2011 Bingo v/a 20.00uur.

16 april 2011 Paasklaverjassen á 5 euro p.p.

23 april 2011 Laatste openingsdag van het Megapunt.

Tot slot een mededeling voor de ontspanning!



Elke laatste vrijdag van de maand.....line-dance!!!!

Kom kijken, doe mee, goed voor de lijn, het is echt zweeten!!!!

U kunt gewoon binnenlopen op deze avond.

Zelf vind ik dat ik weer genoeg heb geschreven over van alles en nog wat, zodat u weer op de hoogte bent, en dat we elkaar treffen in Het Megapunt.

Groeten van ons ... de recreatie ploeg.

Van de havencommissaris,

Beste leden,

Ik wil jullie langs deze weg een heel Gezond en Gelukkig Nieuwjaar wensen.



Zoals afgesproken op de ALV d.d. 25-10-2010 ben ik gestopt met het werk op de haven als havencommissaris.

Ik heb het altijd met veel plezier gedaan, nu is de tijd om het stokje over te dragen.

Uw nieuwe havencommissaris infra is de heer Gerrit Kroon.

Vele van u zullen zeggen wie is dit, dat kan ik me voorstellen, Gerrit is nog niet zo lang lid van onze vereniging, maar steekt wel zijn kop uit voor u.

Ik vind dit heel knap, vooral omdat hij de vereniging nog niet zo goed kent, hij zal worden bijgestaan door Danny Mulder die de administratie van het haven gebeuren bij zal gaan houden.

Ik zal in ieder geval nog (aan) blijven tot eind april 2011 om beide heren het één en ander wegwijs te maken, over het reilen en zeilen wat de haven betreft.

Daarna is het de beurt aan hen, mochten zij in de toekomst dingen tegenkomen waarbij zij mijn hulp nodig hebben, dan zal ik er voor hen zijn.

We kunnen niet verlangen dat ze binnen een paar maanden alles weten, waar ik jaren over heb gedaan.

Ik wens het nieuwe bestuur veel geluk en wijsheid toe en hoop dat de leden hun daar bij helpen.

Vriendelijke groet Ger Smeink

Beste watersportvrienden,

Ik wil graag van de gelegenheid gebruik maken om mij als nieuwe havenmeester (*commissaris klinkt zo zwaar*) aan jullie voor te stellen.

Ik ben Gerrit Kroon, 53 jaar, geboren en getogen in Vinkeveen.

Gehuwd met Gudrun en wij wonen met veel plezier in Vinkeveen.

We zijn echte watersporters, je kunt wel zeggen dat wij in en op het water zijn opgegroeid.

Ik heb 17 jaar bij de Vries Scheepsbouw in Aalsmeer gewerkt.

Ik mocht daar mijn steentje bijdrage in het bouwen van luxe zeegaande jachten met een lengte van zo'n 60 m. Vond het op een gegeven moment toch wel tijd om iets anders te gaan doen en ben uiteindelijk, na diverse studies in de avonduren als opzichter vaarwegen bij het waterschap terecht gekomen.

Ook het waterschap is door de jaren heen sterk gegroeid en van naam veranderd. Ik zal jullie niet vermoeien met alle ambtelijke samenvoegingen, maar nu heet het Waternet en is gevestigd in Amsterdam. Daar werk ik nu op de afdeling vergunningen.

Zo nu stop ik met dat officiële geneuzel!!!!

Ik ben 2 jaar lid van de vereniging. Lig hier met het voormalig douanevaartuig "Berkel" in de haven en wij beleven hier veel plezier aan ☺ ☺

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van 2010 bleek dat er geen voltallig bestuur meer voor de vereniging was. Ja, wat nu er moest toch iets gebeuren.

Mijn standpunt is dan ook, dat als je bij een vereniging zit, je je daarvoor ook moet inzetten.

Samen maak je de vereniging. Ik vind dat wij een mooie en een gezellige vereniging hebben en we moeten dat zeker met elkaar zo zien te behouden.

Ik stak die avond heel voorzichtig mijn vinger op, om Ger onze steun en toeverlaat op de haven bij zijn werkzaamheden te kunnen helpen. Ik ambieerde op dat moment zeker geen bestuursfunctie.

In mijn huidige werk maak ik lange dagen en kan ik dit nooit op de wijze zoals Ger dat al die jaren deed evenaren.

Hans heeft mij destijds benaderd en samen zijn wij met Ger in gesprek gegaan.

Er is gesproken over een nieuwe opzet waarbij er een betere verdeling van het werk zal moeten komen. De havencommissaris kan niet alles in zijn uppie blijven doen.

Oké, dat is één en dat was voor mij op dat moment positief.

Maar dan????? Ger gaf aan er toch echt mee te stoppen, begrijpelijk maar heel jammer.

Ik ben nog steeds van mening dat er iemand moet zijn, die zijn nek hiervoor wil uitsteken



Uiteindelijk zijn we het eens geworden en besloot ik alsnog in het bestuur zitting te nemen.

Ik doe dit voor een jaar op proef, dan zien we wel of ik door kan en of de (bestuur)- leden het nog steeds met mij zien zitten. Gelukkig staat Ger mij voorlopig met raad en daad bij.

Inmiddels hebben diverse vrijwilligers zich aangemeld om de schouders eronder te zetten. Dank daarvoor!!

Als bestuur zijn wij weer compleet en ik vind dat Hans tot nu toe een positieve club bijeen heeft gebracht. Hoop dat wij deze toon 🎵🎵🎵🎵 kunnen vasthouden.

Ik zal proberen zoveel mogelijk op de haven te zijn. Ik sta open voor idéén en suggesties van een ieder. Schroom a.u.b. niet om mij aan te spreken als er dingen niet goed gaan of als u een andere mening heeft over de gang van zaken op de haven.

Daar moeten wij van leren.

Ik ben een man van recht voor zijn raap en recht door → ≈ ≈ ≈ ≈→ zee!!!

Vind het in ieder geval niet prettig als er dingen via de steigers gaan, daar schiet niemand wat mee op.

Heb er zin in en hoop op een prettige samenwerking. Samen moeten wij het verenigingsgevoel en de gezelligheid op de haven weer terug zien te krijgen.

Ik wens iedereen een goed vaarseizoen, veel mooi weer ☀ en een veilige vaart.

Gerrit Kroon

Wat doe jij tijdens de vakanties op de boot?

Hou jij je bezig met genieten, puzzelen, handwerken, zonnen of aan de wal winkelen?

Wij als moeder en dochter weten het wel....

Voordat we met vakantie gaan, zoeken we een leuk origami patroon uit en de hele vakantie zitten wij met een vouwblaadje in onze handen (af en toe tot frustratie van de mannelijke mede vakantiegangers, aahhhh).

Origami is Japanse vouwkunst, waar geen schaar en/of lijm aan te pas komt. Vooral dat laatste kan soms tot flinke frustraties leiden. Origami is in Japan een kunst en heeft haar wortels in de oude geschiedenis van het land. Ook behoort dit tot het standaard vakkenpakket op school. (zie je het al voor je, je opgeschoten buurjongen van 15 jaar, met een origami papiertje in zijn handen?)

In Nederland is het een hobby die zowel door mannen als door vrouwen wordt uitgevoerd.

Wij, de schippersvrouwen van Casarca en MyWay, willen jullie graag op zaterdag 9 april a.s. meenemen op zo een fantastische origami ervaring. Op deze middag gaan we samen met jullie een doosje vouwen. Er is die middag keuze uit een drietal doosjes, dus voor iedereen wat wils. Deze doosjes zijn voor iedereen te vouwen, dus ook door een niet - Crea-Thea. Mocht het even niet lukken, dan zijn wij er in ieder geval om u de helpende hand te bieden. Misschien zitten er bij de vereniging nog wel meer Orgamisten!!!!

Kom je ook op zaterdag 9 april a.s. om samen met anderen van de jachthaven, gezellig te vouwen, nieuwe contacten op te doen en te kletsen.

De kosten voor dit alles is € 3.50. De kantine is dan open, dus u kunt daar iets te drinken halen. **Gooi onderstaande antwoordstrook voor 24 maart in de rode brievenbus.** Hebben jullie nog vragen, mail die dan naar Theaattevelt@hotmail.com.

Minimaal aantal deelnemers 5

We zien jullie graag op 9 april om 13.00 uur in het Megapunt.

Thea en Hannelore Attevelt.





Ja, ik heb interesse in een gezellige origamimiddag 9 april in het Megapunt om 13.00 uur

Naam

Voornaam.....

Telefoonnummer.....

In een land ergens ver weg en toch zo dicht bij.

Deze fabel speelt zich af op een stukje aarde van 250 bij 100 meter.

Er was eens mooi stukje water en land., daar leefden 125 dieren met hun partner en ook kleine dieren. Om het hier gezellig te maken moest er iets gebeuren. U kunt zich voor stellen dat met zoveel verschillende dieren er wel eens onenigheid bestond.

Ze besloten om bij elkaar te komen en er eens goed over te praten. Nu u begrijpt het al, iedereen bemoeide zich met ieder een.

Totdat er een **wijze Uil** opstond die zei laten we een paar dieren uitzoeken die een raad vormen en laat die dan dit stukje grond besturen.

Daar was iedereen voor, dus zo gezegd zo gedaan. De **Uil** ging bij de dieren langs om te vragen of zij mee wilde werken aan het op zetten van een raad.

Zo ging hij naar de **Stier**, een sterk figuur, zou jij de boel hier in de gaten willen houden zodat iedereen een eigen plekje krijgt waar hij rustig kan verblijven, zonder een ander in de weg te lopen of een ander zijn plekje in neemt. Dat deed de **Stier**.

Zo ging hij ook naar de **Raaf** en vroeg **Raaf** jij bent zo snel, zou jij als er berichten zijn die belangrijk zijn voor de dieren rond willen brengen. En ja hoor ook de **Raaf** stemde toe.

Zo ging hij ook naar de **Mol**. Een rustig iemand, zien doe je hem haast niet, maar was zeer slim en met de weinige middelen die hij had wist hij goed rond te komen. Aan hem vroeg hij, zou jij de moeite willen nemen om op dingen die wij bezitten met elkaar te willen letten.

En ook hier had de **Uil** succes.

Daarna moest hij nog zorgen dat de dieren, als zij daar prijs op stelde Feest konden vieren. Daarvoor vond hij **2 Waterkippen**. Waterkippen weten overal eten vandaan te halen

Zo dat was geregeld.

Nu de koppen (het zijn immers dieren) bij elkaar steken. Er was eigenlijk een raad ontstaan. Iedereen deed zijn best. En ieder had zijn taak Niemand bemoeide zich met elkaar en het ging goed, jaar in jaar uit. Wel kwam de raad eens in de maand bij elkaar om over het reilen en zeilen te praten op dit kleine stukje aarde. En de dieren, die waren tevreden.

De jaren verstreken en de raad werd net als de andere dieren ouder. Ja er kwamen wel veel dieren bij en er gingen ook wel dieren weg maar de raad bleef bijna het zelfde.

De **Stier** kreeg steeds meer werk maar werd ook ouder en vond het tijd worden om het over te dragen aan een jonge **Stier**. Maar ja waar vind je een jonge **Stier**, ja er zijn er genoeg maar die zitten nog achter de aan.

Toch vond de **Stier** nu is het tijd voor nieuw bloed zelf had hij de leeftijd bereikt dat hij zelf niet meer voor nieuw bloed kon zorgen (ingreep veearts) de **Stier** was dus al jaren een **Os**.

In de raad heeft hij te kennen gegeven om te stoppen. Dat kwam hard aan. Maar ook de **Uil** en de **Mol** die ook al op leeftijd waren vonden dat het tijd worden om te stoppen. Hoe het met hun veearts is afgelopen weet ik niet.

Toch zijn er weer nieuwe dieren gevonden. Waar naar ik aan neem alle dieren het eens zijn.

En dat, dat kleine stukje land ergens ver weg en toch zo dicht bij nog lang mag bestaan. Nog een keer spreekt de **oude Stier**. Dat het nieuwe bloed dat is in gebracht ook zo goed met elkaar zal omgaan zoals het altijd is geweest.

De **Uil** doet zijn werk om er op toe te zien dat de rest van de raad zijn werk doet.

De **Raaf** zorgt voor de berichten.

De **Mol** zorgt dat alles goed verdeeld blijft.

De **Waterkippen** zorgen voor het eten en drinken.

En de **Stier** zorgt dat er rust is en dat het stukje grond er goed blijft uitzien.

En laten ze afspreken net zoals de oude raad ieder zijn eigen Stal zal bij houden en geen bemoeienis met een ander zijn stal. Of er moet in de raad iets anders besloten worden. En raad. Als er iets besproken word doe dit zachtjes en stil voor er iets is besloten. Anders raken de dieren van slag en van de leg.

Ik wens de raad succes toe voor de toekomst.

Dit bericht komt van een van de tevreden dieren.

Namens de dieren uit deze fabeltjes krant, hartelijk dank voor deze ontzettende leuke inzending!



Wij gaan ons best doen

Hopelijk tot gauw op de haven!

Ga nooit in discussie met een vrouw!

Op een morgen komt een man terug van een vistochtje van verschillende uren en besluit om een dutje te doen. Ondanks het feit dat ze niet vertrouwd is met het meer, besluit de vrouw toch om de boot van haar man eens te gebruiken. Ze vaart een eindje op het meer, gooit het anker uit en leest een boek.

Plots komt er een man, de terreinbeheerder langs met zijn boot. Hij vaart tot naast de boot van de vrouw en zegt, 'Goede morgen mevrouw. Wat bent u aan het doen?'

'Een boek aan het lezen' antwoordt ze, (denkend, 'Is dat niet duidelijk?')

'U bent in een Verboden Te Vissen zone' informeert hij haar.

'Sorry vriend, maar ik ben niet aan het vissen. Ik ben aan het lezen'

'Ja, maar u hebt al het gereedschap. Voor zover ik weet, kunt u er op elk ogenblik mee beginnen.

Ik moet u een bekeuring geven en uw materiaal in beslag nemen'.

'Als u dat doet, zal ik u moeten aangeven voor seksuele intimidatie' zegt de vrouw.

'Maar ik heb u zelfs nog niet aangeraakt' zegt de man.

'Dat is waar, maar u hebt al het gereedschap om het te doen bij u. Voor zover ik weet, kunt u er elk ogenblik mee beginnen', zegt de vrouw.

'Nog een prettige dag verder mevrouw', en hij vertrok.

MORAAL: Discussieer nooit met een vrouw die aan het lezen is. Waarschijnlijk kan ze ook nadenken.

Algemene mededelingen.

De foto's van de Nieuwjaarsreceptie d.d. zaterdag 08-01-2011 staan online. Ga naar www.watersportverenigingweesp.nl login en geniet nog even lekker na.

Veel plezier.