



Nieuwsbrief

Watersport Vereniging Weesp

34^e jaargang No. 2

Mei 2011

Dagelijks Bestuur:

A.i. Voorzitter:

Hans Hulsman

E-mail: ankerlier@live.nl

Secretaris:

Tom Attevelt

E-mail: secretaris@watersportverenigingweesp.nl

Penningmeester:

Paul Nel

Havencommissaris Infra:

Gerrit Kroon

E-mail: gkroon01@gmail.com

Havencommissaris Admin:

Danny Mulder

E-mail: hc.admin@watersportverenigingweesp.nl

Recreatiecommissie:

Harry en Wenda Kuiper

E-mail: hwwesp@xs4all.nl

Redactie:

Evelien Mulder

E-mail: redactie@watersportverenigingweesp.nl

Recreatiecommissie.

Het is weer zover, de deuren van Het Megapunt zijn 24 april jl. weer op slot gegaan.

Ongelooflijk zo snel als het gaat.

De zomer is weer in aantocht.

Vandaar weer de reuring op de haven, de winterzeilen worden weer verwijderd. Iedereen komt weer uit zijn holletje.

Het winter seizoen weer achter zich gelaten.

Menigeen gaat dan weer volop genieten van de rust op het water.

De rust kan dan ook soms voor wat onrust zorgen.

Om dan maar meteen met de deur in huis te vallen, maken wij Harry & Wenda bekend dat wij met ingang van het volgend winter seizoen gaan stoppen als recreatieteam en het runnen van het Megapunt. Wij stellen ons op de Algemene Leden Vergadering (ALV) in november 2011 niet herkiesbaar, maar zijn aftredend.

Dit is een overweging geweest van ander half jaar, en nu definitief de knoop te hebben doorgehakt.

Hoe het voor ons destijds allemaal begon:

Na twee jaar samen gewerkt te hebben met Fam.J.Wesdorp, stond:

"Het Megapunt" met gesloten deuren.

Wij hebben toen de organisatie van het 25 jarig bestaan van de W.V.W op ons genomen. Dit is toen op Strandhorst uitbundig gevierd. Omdat de recreatie groep al in 2002 opgehouden was te bestaan, werd er tijdelijk een beroep op ons gedaan, om tot aan de eerst volgende ALV "Het Megapunt" draaiende te houden. Met als hoop, vrijwilligers te vinden die het hierna van ons over zouden willen nemen.

Maar ook tijdens deze leden vergadering stelde niemand zich beschikbaar voor deze vrijwillige functie, waar toch veel tijd in ging en gaat zitten.

Wij vonden dit dan ook erg vervelend voor de leden, bedachten ons toen geen moment, en gingen er volop tegenaan en hebben ons voor de volle 100% ingezet. Wel met het vriendelijke verzoek aan een aantal leden om ons hierbij te helpen. Je kunt niet zonder hulp je hebt ze nodig, wij hebben dit ook zeer gewaardeerd.

Van alles hebben we meegemaakt, en er ons best voor gedaan.

Diverse puzzeltochten, naar Loosdrecht, De Mijnden, Land van Unie, Boomhoek, dans avonden met Livemuziek op de sluitingsfeest avonden.

Tirolse avond met bock worst eten, Karaoke en Bingo avonden, Klaverjas competitie, Jaren 60/70 avond, met veel leuke verkleed partijtjes van de leden. Line-dance avond.

Sluitingsfeest op de haven met div. spellen, zoals Sumo worstelen, en nog veel meer spelen daarbij,ga zomaar door...

Idee werd ook geopperd om Ons Visgenoege op te richten.

Toen er nog geen ligplaats van was gemaakt, konden we aan de zijkant bij het havenkantoor vissen..nou nou, daar werd van alles gevangen tot aan krab toe, maar ook veel gehoest als er beet was. Enige tijd daar.

"Ja, gelachen hebben we genoeg".

De spontaniteit van leden ...zoals de accordeon uit de boot halen, rijmen en dichten, of een tweede Jaap van Zweden met zijn viool erbij...Ongekende gezellige avonden.

"Daar kijken we met een goed en tevreden gevoel op terug".

Door al dat soort feest avonden, kwam alles ook ten goede van de Vereniging. Het idee van nieuwe kantine werd geopperd, en met onze pot daarbij is dit ook verwezenlijkt.

Van binnen en buiten, nieuwe meubels alles erop en eraan.

Ja, dat hebben we toch maar neer gezet, met medewerking van de gezellige leden onder ons. (degene weten wie ik bedoel).

We zijn daar zuinig op en hopen natuurlijk dat dit zo blijft.

Dat het Megapunt, mag blijven bestaan in dezelfde vorm zoals het tot op heden is, **voor de leden** voor vertier, lol en plezier.

Nogmaals ..wij kijken terug op een fijne tijd, veel mensen leren kennen. Ook het gemis van een aantal leden onder ons, waar we een leuke en gezellige band mee hadden.

Ja, dat gebeurt wat je eigenlijk niet wil.

Oproep: vrijwilligers gezocht voor de recreatiecommissie



Aankomende zomer kunt u er in alle rust over na gaan denken, dat lijkt me of ons wel wat... Het Megapunt runnen.

Wij, Harry & Wenda stoppen met ingang van de volgende ALV op 24 november 2011.

Laat uw gedachten erover gaan, en laat het ons weten, één ding is zeker...**geen vrijwilligers.....betekent sluiting van "Het Megapunt"**.

Geen Heintje DavidsStoppen is ook echt stoppen.

"Wij zijn zeker van onze zaak". De leden die zich beschikbaar stellen willen wij, als zij hier **behoefte** aan hebben, vanaf 1 oktober a.s. erbij betrekken, zodat wij hen wegwijs kunnen maken in het reilen en zeilen hiervan.

Wij hopen dan ook op de eerst volgende ALV in november 2011 de sleutels te kunnen overdragen aan onze opvolger(s).

Op dit moment zijn er heel veel nieuwe leden bijgekomen, dus het lijkt ons stug, dat er aan deze oproep geen gehoor zal worden gegeven. Laat het ons weten, hetzij schriftelijk of via de mail.

hwwesp@xs4all.nl

We bedanken iedereen, waar we veel gezellige uurtjes mee hebben doorgebracht. Dat we elkaar zeker nog gaan treffen, is wel duidelijk. Hopelijk in de nieuwe samenstelling in "Het Megapunt", onder het genot van een kopje koffie op de zaterdagmorgen, of tegen het middag uurtje.. Verlaten doen we de Watersport Vereniging niet, we blijven gewoon donateur, en u ziet ons op de feestavonden en eventueel met het 35 jarig bestaan gewoon verschijnen.

Rest ons nog te zeggen....Het gaat jullie goed, en nogmaals enorm bedankt voor alles.

Groetjes van Harry en Wenda.

Nieuwtje in Weesp.

Welke Vereniging heeft een privé banketbakker???

Wij....Watersport Vereniging Weesp....

Elke zaterdag wordt er bij nacht en ontij een cake gebakken door Willem in 't roen.

Mensen van heinde en ver beamen dit onder genot van kopje koffie. "Bedankt Willem".

Paasklaverjas-avond 16 april jl.



Dat was een hele gezellige drukke dag voor ons.

Overdag de werkplicht, vanaf 9.00 uur, lunch daarbij, en om 16.00 uur even na praten. Prachtig weer, dus goed vertoeven op de haven.

Wel of niet aan het werk, ieder had het naar zijn zin.

Om 20.00 uur kwamen de mensen om te kaarten, waarmee we om 20.30 uur begonnen.

Het leek net een kippenhok, maar het is toch bijna Pasen, dus dat geluid went wel op een gegeven moment.

Was erg gezellig, aantal nieuwe mensen daarbij.

Harry Post twijfelde nog, zal ik wel, zal ik niet mee kaarten. Hij kon het nog niet zo lang en heel goed, toch geprobeerd.....En eindigde niet eens onderaan, dus hij blij.

Hij vond het erg leuk om meegedaan te hebben, kijk en dat moet je hebben.

Als eerste eindigde	Cor Baars
Als tweede eindigde	Gert Krijnen
Als derde eindigde	Diana Raven.

Met de troetelprijs ging iemand naar huis, waarvan je het niet verwachtte....An Voogt, "kan gebeuren toch".

Op zo'n avond zijn er altijd nog afvallers op het laatste moment, maar wie we dan altijd kunnen bellen zijn onze Invallers Gerry & Margreet Beekveld.

Staan altijd voor ons klaar, daarom weer een bedankje voor hen, zodat alle tafels weer vol zaten.

Tevreden gingen de mensen naar huis, allemaal met een paasei, en wij gingen om twee uur richting huis met een paar stal benen...maar misschien hadden we die altijd al, dat weten we niet. Maar kijken terug op een heel gezellige Paasklaverjas avond.



Line-dance



Dat was elke laatste vrijdag avond van de maand, gezellige, maar vooral zweetende uurtjes.

En als je dan ook ziet, wat ze de afgelopen jaren neerzette, vind het heel knap.

De een heeft er meer gevoel voor dan de ander, maar één ding, ik doe het ze niet na.

Aantal nó-dansers gaan dan een potje kaarten, voor elk wat wils.

Ik maak meteen van deze gelegenheid gebruik door ze allemaal te bedanken voor de bloemenzee die ik van hun kreeg, als dank voor mijn vrijdag-avonden die ik met plezier met hen heb doorgebracht.

Groetjes Wenda



Beste watersportvrienden.

Het winterseizoen zit er weer op.

Met het mooie weer en aangename temperaturen willen we graag met zijn allen weer op ons bootje zijn en er lekker op uit.

Enige jaren geleden vroegen Harry en Wenda ons weer in de recreatiegroep te komen, omdat de familie Kruithof, vrij plotseling stopte met de kantine werkzaamheden.

Omdat wij eerder in de recreatiegroep zaten, ging dat probleemloos.

We hebben aan heel veel leuke evenementen mogen meewerken, zoals Kerst-Paasklaverjas, Bingo, Karaoke en niet te vergeten de zaterdagen met koffie en cake.

De cake gedoneerd door onze Top koekebakker Willem in 't Groen Soms cake naturel, soms cake Tia Maria of met rum.



We wachten nog op de space-cake...

De proef met de extra invallers in ons clubhuis Het Megapunt was een leuk idee. Helaas was de opkomst van onze clubleden(klanten) zo gering, dat hiermee werd gestopt."

De hoop was, dat er wat Misschien gebeurt dat ook. jongere clubleden gemotiveerd zouden worden om het stokje van ons over te nemen.

De laatste nieuwe activiteit was Origami.....een Japanse vouwkunst.

De dames Attevelt waren hier de docenten.

De deelnemers hadden er veel zin en plezier in.

Bravo Hannelore en Thea.

Rest ons nog te zeggen, dat Benno en ik, i.v.m. leeftijd en gezondheid hebben besloten te stoppen met onze werkzaamheden in de recreatiegroep.

We hebben het werk met veel plezier gedaan en hebben ons ingespannen om het onze mede clubgenoten naar de zin te maken.

Dat lukt ook omdat de sfeer in de recreatiegroep optimaal is.

We willen iedereen bedanken voor alle gezelligheid, de verhalen, vaak humoristisch, maar soms ook verdrietig.

Vaak een grote familie,

We zullen het missen.

Hopelijk kunnen wij bij onze opvolgers, het volgend winterseizoen, een kopje koffie komen drinken.

Groetjes van Benno & Anneke Vree.

Beste mensen.

Even een stukje van mij:

Na jaren als haven meester, stop ik nu ook met de kantinediensten.

Het is nu ook daar tijd voor veranderingen.

Ik ben er jaren geleden mee begonnen omdat er bij de leden geen animo voor was, en Harry en Wenda konden dit niet alleen.

Nu zij er mee gaan stoppen, lijkt het mij: *Dat er een nieuw team moet opstaan.*

Ik heb het jaren met plezier gedaan.

Wat hebben Harry en Wenda er een hoop tijd in gestoken.

Er zijn in de loop der jaren veel feesten geweest op allerlei gebied, Tiroler avond, Jaren 60 Feest, Oud Hollandse spellen, Puzzel tocht Feest bij de Mijnden en het Marine terrein noem maar op.

Ik wil ook de leden bedanken die regelmatig in het clubhuis kwamen en hoop ook blijven komen.

Nogmaals Harry en Wenda bedankt voor jullie inzet.

Gr Ger Smeink

Een terugblik op en succesvolle origamimiddag

Op zaterdag 9 april was het dan zover, de origamimiddag in het Megapunt is een feit. We hadden 5 aanmeldingen, is niet veel, maar een veelbelovend begin van een nieuwe activiteit. Er kwamen nog 2 mensen bij, wat geweldig.

Met de door ons gemaakte pakketjes, kon iedereen aan de gang.

Voor veel mensen zag het er in het begin moeilijk uit en voor een aantal was het ook moeilijk. Maar met wat hulp ging iedereen naar huis met een heuse vaas, al dan niet met bloesemtakjes, een doosje en de traditionele kraanvogel.

Na afloop is de middag met de deelnemers doorgesproken en we zijn tot de conclusie gekomen dat het een super middag geweest is die om meer vraagt.

Bij voldoende aanmeldingen willen we na het vaarseizoen nog zo iets organiseren.

Waarschijnlijk wordt het dan iets van theedozen versieren. Heb je zelf een andere leuk idee of wil je jezelf vast aanmelden? Laat het ons weten op

Theattevelt@hotmail.com.





Van de havenmeester(infra)

Onderhoud haven

Zoals vele van jullie hebben kunnen zien is er de afgelopen tijd het nodige werk verzet op de haven. Om maar even een paar voorbeelden te noemen.

Steigers

Alle steigers, inclusief de vingerpielen zijn weer schoon gemaakt. De vingerpielen moeten door de leden zelf op tijd worden onderhouden, maar helaas is de praktijk anders.

Veel van de pieren waren erg glad en smerig. Omdat wij o.a. een aantal nieuwe leden in de haven hebben mogen begroeten en we nog één keer alles wilden schoonmaken zijn deze ook meegenomen.

Maar let wel op dit is **éénmalig**. We gaan er vanuit dat iedereen van nu af aan zelf zijn steigertje bijhoudt. Laten we met elkaar ons verenigingsbezit netjes houden. Dat is toch veel leuker dan dat de havenmeester als een politieagent over de steigers moeten gaan?

Voor het schoonmaken van alle steigers in de haven bedanken wij Joop de Graaf en Willem in 't Groen, van onze technische commissie. Deze mensen hebben hier voor ons veel tijd en energie in gestoken.

Werkplicht

Zaterdag 16 april 2011 was het dan eindelijk zover, onze vuurdoop als nieuwe havenmeesters om de werkplicht te organiseren.

Het weer was ons goed gezind en de leden die zijn opgeroepen waren allemaal aanwezig.



Vooraf een lekker bakkie koffie waarbij de overheerlijke cake van "Wimpie's gebakskraam" niet ontbrak.

Na de werkverdeling is het Megapunt en het havenkantoor van een goede wasbeurt voorzien en zag het er na afloop weer spic en span uit.



Ook op de walkant werd flink gewerkt, onkruid weg, en verzakte tegels zijn opgehaald. De entree van de haven, zowel binnen als buiten het hek zijn vrij van onkruid gemaakt.



De buispalen waaraan alle hoofdsteigers vast liggen zijn van scheepslak voorzien. De buitenpalen van de boxen worden in het najaar gedaan, als we dit nu zouden doen dan zitten alle landvasten van de boten onder de teer, dus dat leek ons geen goed plan.



Zoals jullie ook hebben kunnen zien brandde de afgelopen tijd geen verlichting op de B- D steigers. Er zat een storing maar waar vind je dat?

Uiteindelijk is vrijdag 15 april de walkant bij het Megapunt open gegraven en met ondersteuning van Hans Boerebach is de storing gevonden. Daarbij was er ook nog een lekkende waterleiding.



Op de zaterdag van de werkplicht hebben Hans en Joop de Graaf de storingen verholpen!

Terugblik werkplicht:

De sfeer was goed en zelfs leden die niet behoefden te werken droegen hun steentje bij, toppie!! De havencommissie wil dan ook onderstaande leden die zich tijdens de werkplicht voor de haven hebben in gezet bedanken: Hans Boerebach, Peter van Thiel, Gerard Kiela, Bertus van Gent, Henk Schut, mevr. Janssens, Hans Hulsman, Carry Rave, Joop de Graaf en Willem in 't Groen!

Harry, Wenda, Anneke en Benno Vree bedanken wij omdat zij die dag voor ons extra vroeg uit de veren moesten. Zij hebben het mogelijk gemaakt dat er die dag een heerlijke lunch voor het klusteam klaar stond, super geslaagd!!! bedankt daarvoor.



Veiligheid en Milieu

Het komt in de haven wel eens voor dat er olie drijft. Ja, een ongelukje zit in en klein hoekje en het is ook niet altijd onze haven verwijtbaar.

Om voorbereid te zijn op een calamiteit hebben wij ter bestrijding van een olievlek etc. oliebooms aangeschaft. Deze kunnen zonodig om een boot of de betreffende plek in het water worden gelegd.

De booms absorberen grotendeels de olie van het oppervlaktewater en voorkomen verdere verspreiding hiervan. Het blauwe kunststof vat (inhoud 200 Ltr) is gevuld met 30 meter booms en staat voorlopig in het havenkantoor. Een geschikte en centrale plek op de haven wordt nog gezocht.

Ik wil hierbij een oproep doen naar alle bootbezitters. Wees voorzichtig met olie of brandstof in de haven. Ga hier verstandig mee om en meld een incident of een ongelukje bij de havencommissie of bij anderen die op dat moment op de haven zijn. Dan kan direct actie kan worden ondernomen. Hiermee kunnen wij een forse geldboete voor deze milieuovertreding voorkomen.



Drinkwater op de steigers

Komend tijd worden alle drinkwaterslangen op de steigers vervangen. Dit in het kader van de legionelle bestrijding.

Legionelle bestrijding is een verplichting dat aan alle jachthavens vanuit het Ministerie van VROM wordt opgelegd. Hier zijn voorschriften voor en daar moeten wij aan voldoen. U kunt denken aan het bijhouden van een logboek water, en een beheersplan, waaruit blijkt wat wij aan legionelle bestrijding doen. Het is dus niet vrijblijvend en geen actie die wij zelf maar even hebben bedacht. Komende jaren worden alle jachthavens gecontroleerd.

De oude slangen worden nog bewaard, als er leden zijn die een stuk slang nodig hebben, kunnen zij dit bij de havencommissie navragen.

Onderhoud vaartuigen

In dit blad wil ik tevens aandacht vragen voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de boten. Zoals in het havenreglement is vermeld mag er worden geschuurd aan boord van de schepen, mits de machine is voorzien van deugdelijke afzuiging.

"Wij vinden dat wij dit zoveel mogelijk moeten beperken".

We moeten rekening met elkaar houden en dat we met veel schepen kort bij elkaar liggen, heb respect voor elkaars bezittingen. Dit neemt niet weg dat er niet geschuurd mag worden.

"Als er een deugdelijke afzuiging op de machine zit is dit oke".

Houd ook rekening met wind, stof kan ver dragen en ook dat geeft overlast. Gelukkig zien we steeds vaker dat er gewerkt wordt met goede afzuiging.

"Heeft u geen goede voorzieningen getroffen dan mag er **niet** geschuurd worden", houd hier dus rekening mee!!!!

Staat van onderhoud van uw schip.

Helaas moet mij nog iets van het hart. Als ik op de haven loop zie ik een aantal schepen liggen waar totaal niet naar omgekeken wordt.

Om wat voor reden dan ook neemt men niet de moeite om hun schip eens lekker te wassen en/of op te knappen.

Dit geeft de haven geen goede uitstraling. Ik roep dan ook die mensen op om hun schip op korte termijn schoon te maken. Ik hoop dat we dit kunnen bereiken zonder mensen hiervoor te moeten aanschrijven.

Hoop dat deze maatregel niet nodig hoeft te zijn.

Gelukkig zijn veel mensen binnen onze vereniging wel heel actief met hun schip bezig, zo houden wij een nette haven die uitstraling heeft.

Ook naar de gemeente toe heeft dit een positief effect.

Nieuwe leden en havenindeling

Inmiddels zijn er verschillende nieuwe leden binnen onze vereniging gekomen. Op enkele plaatsen na zijn wij vol. Allen van harte welkom.

Op dit moment krijgen wij veel verzoeken voor ligplaats met kleinere schepen. Ja, dat is lastig want deze plaatsen zijn binnen onze haven schaars.

Inmiddels hebben Danny en ik enkele plaatsen bij het megapunt kunnen inrichten voor kleine bootjes. Dit is al iets, en we hopen de komende tijd de haven nog efficiënter te kunnen indelen. Hier is al een stap in gezet door een aantal schepen, met instemming van de eigenaren, te verplaatsen naar passende boxen. Hierdoor konden wij de wachtlijst weer een stukje opschonen en mensen met een nieuwe ligplaats blij maken.

Als het lukt worden in mei de brandblussers op de haven weer gecontroleerd. Als er leden belangstelling hebben om de blussers van boord te willen laten keuren dan kunnen jullie dit aangegeven. Misschien kan dit voor ons tegen een gereduceerd bedrag worden uitgevoerd. Mensen die zich hiervoor aanmelden worden door ons hierover op de hoogte gehouden.



Passantenopvang

Zoals u weet komen in onze haven ook passanten voor een overnachting. Omdat wij naast onze vrijwillige functie ook nog een baan hebben kunnen wij niet elke dag op de haven zijn om in het seizoen deze watersporters op te vangen. Inmiddels hebben enkele leden aangeboden om tijdens onze afwezigheid dit voor ons te doen. Hier zijn wij we heel erg blij mee!!!!!!

Omdat wij als vereniging het samen moeten doen vragen wij hierbij of er mensen zijn die ons hierbij willen helpen.

Dus, bent u aan boord en/of gaat u niet varen, en vind u het leuk om passanten een ligplaats te geven, meld u aan. De vereniging is u hier heel dankbaar voor.

Tot slot een verzoek namens de havencommissie aan de leden:

Omdat wij van mening zijn dat een vereniging niet alleen draait op een bestuur maar op alle leden van onze prachtige Watersport Vereniging, willen wij u het volgende vriendelijk vragen.

Mocht u een leuk idee /zien voor de vereniging of verbetering aan de haven, waarbij u denkt dat lijkt mij erg leuk of iets wat wij kunnen verbeteren, dan horen wij dit heel graag van u!

U kunt uw idee toelichten in het havenkantoor of uw idee op papier zetten en dit in onze rode brievenbus deponeren! Uw ideeën kunnen een toegevoegde waarde zijn aan onze Watersport Vereniging!

Wij wensen u allen een zeer fijn zomer seizoen toe!



**Feestavond 1 oktober 2011 v/a 16.00 uur.
kosten 8 euro p.p. incl eten.**



Hier gaat u een gezellige avond voor krijgen met livemuziek vanaf 20.00 uur- 01.00 uur. Vanaf 18.00 uur worden de buikjes weer rond gegeten, hierna krijgt u een korte gelegenheid om uit te buiken.

Zodat u hierna weer met frisse moed gebruik kunt gaan maken van de dansvloer.

Opgeven kan d.m.v. het strookje die in deze nieuwsbrief te vinden is, en ook in de toilet ruimte aan het bord hangt.

Deponeer dit strookje in rode brievenbus en het gaat helemaal goed komen.

Of mail naar

hwweesp@xs4all.nl

Wij zien u belangstelling graag tegemoet.

Fijn vaarseizoen gewenst en veel mooi weer.

Strookje Feestavond 1 oktober 2011 vanaf 16.00 uur

Naam

Naam boot.....

Aantal personen.....

Inschrijving sluit op 10 september 2011

-----**knip uit**-----